

SPIRITUALITEIT in de 40-dagentijd TORHOUT 2024

Stilte – soberheid – solidariteit

Vasten is ruimte
en sfeer brengen
in het leven van anderen.
Vasten is je laten raken
door toestanden
die onaanvaardbaar zijn
en daartegen in opstand komen.



Aswoensdag 14 februari: Start van de vasten in de Sint-Pieterskerk

-van 10u tot 11u mogelijkheid tot ontvangen van askruisje

-19u eucharistieviering met palmverbranding en asoplegging

Palmzondag weekend van 23 en 24 maart

Wijding van palmtakjes in de eucharistieviering

Zaterdag 17 u	Sint-Pieters
Zaterdag 18.30u	Sint-Jozef Arbeider
Zondag 9 u	Wijnendale
Zondag 10u15	Sint-Pieters

Sacrament van de verzoening maandag 25 maart

19u in Sint-Pieters viering van boete en vergeving

Witte Donderdag 28 maart

19u in Sint-Pieters viering van het laatste avondmaal en
aansluitend waken en bidden met Jezus tot 21u in de kapel van Troost

Goede Vrijdag 29 maart

15u in Sint-Pieters gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus,
kruishulde en communie

20u in Wijnendale kruiswegmeditatie

Paaswake 30 maart

21u in Sint-Pieters feestelijke verrijzenisviering met het koor 'De
Colores' en samenzang. Leven sterker dan alle dood.

Met wijding van water en vuur, hernieuwen van de doopgeloften
en Paascommunie

Paaszondag 31 maart Paasmorgen – verrijzenis – nieuw leven!

10u15 in Sint-Pieters: paasviering met samenzang en
vertelmoment voor de kinderen

Meer info: www.petrusgemeenschaptorhout.be