

SPIRITUALITEIT in de 40-dagentijd TORHOUT 2025

Stilte – soberheid – solidariteit

Vasten is ruimte
en sfeer brengen
in het leven van anderen.
Vasten is je laten raken
door toestanden
die onaanvaardbaar zijn
en daartegen in opstand komen.



Aswoensdag 05 maart: Start van de vasten in de Sint-Pieterskerk

- van 10 u tot 11 u mogelijkheid tot ontvangen van askruisje
- 19 u eucharistieviering met palmverbranding en asoplegging

Palmzondag weekend van 12 en 13 april

Wijding van palmtakjes in de eucharistieviering

| | |
|----------------|---------------------|
| Zaterdag 18u30 | Sint-Jozef Arbeider |
| Zondag 9 u | Wijnendale |
| Zondag 10u15 | Sint-Pieters |

Sacrament van de verzoening - maandag 14 april

19 u in Sint-Pieters viering van boete en vergeving

Witte Donderdag 17 april

19 u in Sint-Pieters viering van het laatste avondmaal en aansluitend **waken en bidden met Jezus** tot 21u in de kapel van Troost

Goede Vrijdag 18 april

15 u in Sint-Pieters **gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus, kruishulde en communie**

19 u Kerk van Sint-Jacobus de Meerdere **Lichtervelde**

Evocatie: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?!'

Paaswake 19 april

21 u in Sint-Pieters **feestelijke verrijzenisviering** met het koor 'De Colores' en samenzang. Leven sterker dan alle dood. Met wijding van water en vuur, hernieuwen van de doopgeloften en Paascommunie

Paaszondag 20 april Paasmorgen – verrijzenis – nieuw leven!

10u15 in Sint-Pieters: paasviering met samenzang en vertelmoment voor de kinderen

Meer info: www.petrusgemeenschaptorhout.be